

Entree: € 5,- (indien mogelijk graag met gepast geld betalen)
inclusief kop koffie/thee en een zoete Indische versnapering.

Lot: € 1,- Elke Masoek Sadja verloten wij maaltijden en snacks.
Met het geld kunnen wij mooie programma's organiseren.

Locatie:

Wijkcentrum De Componist

Paganinilaan 15 – 9402 VH Assen

- Afslag Assen-Noord
- Afslag Peelo – Assen centrum
- Op de Groningerstraat 1e afslag rechts (Smetanalaan)
- Op de Smetanalaan 4e afslag links (Paganinilaan)
- Aan de rechterkant is dan De Componist



Gratis parkeren naast en in de buurt van het wijkcentrum.

Uw bezoek, en het kopen van snacks bij de cateraar Von Oerthel,
dragen bij aan het voortbestaan van de Masoek Sadja in Assen.
Dus kom en neem familie, vrienden en burens mee!

Programmasuggesties en/of een eigen bijdrage aan het
programma zijn van harte welkom.

Wilt u het programma niet meer ontvangen? Dan vernemen wij
dat graag (zie Inlichtingen). *Deze folder wordt via e-mail of per
post verzonden. Het voordeel van e-mail is, dat u dan ook de Pelita
Nieuwsbrief ontvangt. Geef uw (e-mail)adres op bij de entree en
ontvang op tijd het programma-overzicht (2x per jaar).*

BEWAREN

MASOEK SADJA ASSEN



STICHTING
PELITA
www.pelita.nl

PROGRAMMA
21 september 2019

13.30 uur – 17.30 uur
Zaal open vanaf 13.00 uur

Stichting Pelita heeft al 70 jaar ervaring in het begeleiden en ondersteunen van de Indische en Molukse bevolkingsgroep op maatschappelijk gebied.

Verder geeft Pelita een eigen blad uit, Pelita Nieuws, en is er de veel bezochte website www.pelita.nl.

Onder de verantwoordelijkheid van Pelita worden in een aantal plaatsen de zogenaamde Masoek Sadjja's georganiseerd. Deze 'Loop maar binnen'-bijeenkomsten zijn bedoeld voor alle mensen met een Indische of Molukse achtergrond, er geboren zijn en/of gewoond hebben en allen die zich verwant voelen met de Indische of Molukse cultuur. Iedereen is welkom.

Op deze inloopbijeenkomsten delen mensen hun gemeenschappelijke ervaringen en Indische en/of Molukse cultuur met elkaar.

We proberen gezellige middagen te organiseren, waarin naast een cultureel onderwerp ook ruimte is voor muziek/dansen en lekker eten.

Het programma op de Masoek Sadjja is behalve recreatief ook informatief. Er is hiervoor altijd een Pelita Inloopspreekuur van Theo Boiten (06-135 21 353).

Hier krijgt u informatie over de oorlogsgetroffenen wetten. Daarnaast kunt u nu ook informatie krijgen over de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO) en biedt Pelita hulp bij WMO aanvragen. Bijvoorbeeld voor een regio taxipas, Valyspas, hulp in de huishouding, scootmobiel, aanpassingen in huis etc.

Programma zaterdag 21 september

- Dhr. Joep Walter met een lezing over Surabaya
- Muziek: Black Eyes met Peter Tatipata
- Pidjit: Lien
- Wadjik en cendol van Naomi
- Catering Von Oerthel
- Mogelijkheid voor dansen (Vrij, Line en Potjo potjo)

Programma zaterdag 23 november

- Evelien Pieterse. Conservator Kunst en Cultuurgeschiedenis van het spoorwegmuseum. Onderwerp spoorwegen in Nederlands Indië.
- Muziek: Reggie Nije met band
- Pidjit: Lien
- Wadjik en cendol van Naomi
- Catering Von Oerthel
- Mogelijkheid voor dansen (Vrij, Line en Potjo potjo)

Wij hopen dat u allen weer kunt komen. Opgeven of afmelden wordt erg gewaardeerd. Wilt u ons team komen versterken? Neem dan contact met ons op (zie inlichtingen).

Inlichtingen:

Coördinator: Peter Richelle

Mobiel: 06 – 23 88 47 06 (Ed van Calck)

MasoekSadjjaAssen@kpnmail.nl

<https://www.facebook.com/MasoekSadjjaAssen>