



Indische brieven

Een historisch document uit een roerige periode

Op 16 maart 2013 verschijnt bij Uitgeversmaatschappij Walburg Pers te Zutphen het boek *Indische brieven* van Ineke Everts-Kuik en Philip Everts. De feestelijke presentatie vindt plaats in Leiden waar o.a. het brievenproject zal worden toegelicht en Fridus Steijlen van het KITLV de publicatie zal bespreken. Het boek is gebaseerd op de honderden brieven die Bouwe Kuik, ambtenaar bij het Binnenlands Bestuur in Nederlands-Indië en zijn vrouw Riek Teesselink in de jaren 1921-1946 schreven naar familieleden in Nederland. Samen bestrijken zij een periode van 25 jaar in de geschiedenis van Nederland en Indië. Deze uitgave is tot stand gekomen met steun van het Engelbert van Bevervoorde-van Heystfonds, een van de fondsen op naam van het Prins Bernhard Cultuurfonds en van de Erven Kuik-Teesselink.

Bouwe Kuik was sinds 1921 ambtenaar bij het Binnenlands Bestuur in Nederlands-Indië. Naar eigen voorkeur werkte hij steeds op diverse posten in de zogeheten Buitengewesten, van Atjeh tot Nieuw-Guinea. In 1937 trouwt hij met Riek Teesselink. Zij wonen samen in Borneo (Sintang) en Meulaboh (Atjeh). In 1941 wordt hij aangesteld in Kandangan in Zuidoost-Borneo. Aan zijn carrière en zijn leven komt een einde wanneer hij daar in februari 1942 bij de Japanse inval wordt vermoord. Zijn vrouw en twee jonge kinderen kunnen nog net naar Java ontkomen en brengen de oorlog in interneringskampen door. Pas eind 1945 kan Riek de draad van de correspondentie weer oppakken. In april 1946 komt zij met haar kinderen berooid in Nederland aan. Bouwe Kuik en zijn vrouw schreven honderden brieven naar familieleden in Nederland, die samen een periode van vijftwintig jaar bestrijken. Uit die brieven is voor dit boek een selectie gemaakt. Zij beschrijven het veelzijdige werk van een bestuursambtenaar op geïsoleerde buitenposten. Ze gaan over carrièremogelijkheden en financiële zaken, maar ook over hobby's als bridgen, jagen en vissen en het sociale leven in kleine gemeenschappen. Tevens lezen we over de familie in Nederland, over problemen in de communicatie en over cadeaus en pakjes die over en weer worden verzonden. Daarnaast komen de veranderingen in Nederland voorbij, zoals de komst van stromend water, elektrisch licht, de auto, de telefoon en de radio. Het boek bevat veel uniek fotomateriaal uit familiebezit.

Drs Ineke Everts-Kuik (1938) is een dochter van de schrijvers van de hier gebundelde brieven. Zij is sinds 1990 betrokken bij het werk van de Stichting Pelita als bestuurslid en lid van de Raad van Advies. Vanaf 1992 is zij in het kader van de Pensioen- en Uitkeringsraad medeverantwoordelijk voor de uitvoering van de wetten voor verzetsdeelnemers en oorlogsgetroffenen.

Dr. Philip Everts (1938) werkte bij de Universiteit Leiden. Hij publiceerde een reeks boeken over de internationale en buitenlandse politiek en de publieke opinie over internationaal geweldgebruik.

Bewerkt en ingeleid door Ineke Everts-Kuik en Philip Everts, Indische brieven. Een bestuursambtenaar in de Buitengewesten, Uitgeversmaatschappij Walburg Pers, ISBN 978.90.5730.900.7, prijs € 24,95 - 320 pagina's.

Nadere informatie:

Indien gewenst kan ik u het persbericht ook als word-bestand mailen.

Voor interviews, beeldmateriaal en/of een recensie-exemplaar kunt u contact opnemen met ondergetekende.

Uitgeversmaatschappij Walburg Pers, Winnie Urban, marketing & communicatie, Postbus 4159, 7200 BD Zutphen

Tel: +31(0)575-510522, Fax: +31(0)575-542289, Tel direct: +31(0)575-590336

E-mail: publiciteit@walburgpers.nl, Internet: www.walburgpers.nl

Volg ons via twitter: [@walburgpers.nl](https://twitter.com/walburgpers.nl)