



Leven zoals in Nederlands-Indië

Bij WZH Waterhof in de wijk Escamp in Den Haag, wonen cliënten met dementie in leefstijlgroepen. De Indische leefstijlgroep is er hier één van. Heeft uw dierbare ook affiniteit met Nederlands-Indië? Komt u dan eens bij ons kijken.

Indische leefstijlgroep

Bij de Indische leefstijlgroep is een stukje Nederlands-Indië naar binnen gehaald, waarbij we leven zoals we dit gewend waren in het voormalig Nederlands-Indië. Herkenning van hoe het daar was speelt een belangrijke rol in de leefstijlgroep; Tempo Doeloe (rustig aan).

Binnen de Indische leefstijlgroep heeft iedereen affiniteit met Nederlands-Indië. In deze leefstijlgroep wonen niet alleen cliënten van Indische afkomst; ook Nederlandse cliënten die voor een periode in Nederlands-Indië hebben gewoond vormen een onderdeel van de leefstijlgroep.

Aandacht voor de Indische cultuur

Indisch eten, Indische muziek en een Indische inrichting dragen bij aan de beleving van de Indische leefstijlgroep. Batik kleedjes, schilderijen en wajang poppen zorgen voor sfeer in de huiskamer.

We voeren regelmatig gesprekken over Nederlands-Indië en met het avondeten worden bijna dagelijks Indische gerechten bereid. Bij de koffie of thee eten we een plakje spekkoek, maar er wordt ook weleens een typisch Nederlandse maaltijd of lekkernij bereid.

Jaarlijkse tradities

In de Indische leefstijlgroep herdenken we jaarlijks op 15 augustus de bevrijding van Nederlands-Indië tijdens de Tweede Wereldoorlog. Ook bezoeken we ieder jaar de Tong Tong Fair.

Indische woordenlijst

In de huiskamer van de Indische leefstijlgroep ligt een lijst met Indische woorden. Zo kunnen medewerkers de cliënten in het Indisch groeten en bijvoorbeeld 'selamat makan' (dit betekent eet smakelijk) wensen.

Wilt u meer informatie?

Maak een afspraak met de WZH Klantenservice via 070-7561600 of klantenservice@wzh.nl.

WZH Waterhof

Polanenhof 130
2548 MC Den Haag
070-8902000
waterhof@wzh.nl
www.wzh.nl/waterhof

